

Stockholm 1.11.1998

R

Här jag skrivit upp detta ur min pärmar,
ni vilken Torsten beskrev de upptag han
hade under sin militära tids, framförfatning
från Flygvapenarkivet. I det talar de
för redopositionen för torpeden vid torpedflyg-
divisionen. "Den tillhörde ditt arkivet" De näm-
nades även boken "F 2 och Hägerstens Flugt. För-
läggars flyghär och Hägerstens historia" i Faby
hembygdsförenings skrifter som nr. 21,
författad av Eric Järnebring 1987. Antagligen
finns det jag nu skickat på Flygvapen-
arkivet - Det föreinrar mig, att jag bara har
mit ett enda fotografi, saknar även album
från mina besök utomlands. Härav finns
det på sänden, där står många kartorper.
Under åren 1931-1933 då vi gifte oss, har
jag massor av brev, eftersom Torsten mycket
sällan var i Stockholm. År 31 hade han
i augusti redan skrivit 92 brev! Några mär-
kvära anteckningar finns inte med naturliga
skäl. Jag minns endast en middag ombord

H. M. S. Göta. Från år 1933 använde vi varje sommar regnbåten under en par veckor med gäst (tyvärr ett "smidigt") innan vi hade råd köpa oss en egen båt. Ett för oss vackert minne är när dötters brollopsmåndag på Hägeröns 1966. Vigseln var i Lidingö kyrka där ~~min~~ fader ligger begravd. Därifrån bjuder vi våra gäster på en vacker båttur till Hjärtan. Högtidligt var det när flaggan halades under hantlo i den vackra sommarbrillen - liksom på fotografiet. Behåll det om det är av intresse, jag har många från det besöket.

Vänliga hälsningar från

Ella Rapp

1938 oktober Sömningsdienarionschef vid F 2 Hägernäs

1939 september. Jag var alltjämt placerad i krig och mab. som chef för 1:a div. F 2 vid F 2 och det drogde ej länge förr före jag fick inträda i den befästningen. Vid mobiliseringen i början av september fick jag till min avdelningschef förargelse avska sin vid F 2 igen. Lindqvist vägrade att släppa mig och överlämna min "papperskig", också till Nordiska hovet för att stoppa mig, fick en utskälning och jag för gladeligen ut till F 2, för att borta ett av mina främsta torpedflygbesättningar. Jag har huvudsakligen minnesan- teckningar från den tiden för över 40 år sedan, så det är bra, som det blir. Krigsdagboken här det sål finns. Flyghistorisk forskning har en skrift om torpedflyget.

Torpedflygdienarien 5.9.1939 - 1.7.1941.

Allt nog begav sig mig ut till F 2 Hägernäs och återtag mitt befäl som dienarionschef för första torpedflygdienarien, 34 är gammal och mycket augen på min uppgift. Min mest chef i vad avser utrustning och utbildning samt personal var Dansk Lundin, chef för F 2 och mycket bra att ha att göra med. I operätioner var jag under befäl av chefen för Skattflottan, viceamiral Ehrensvärd, en verklig krigsfältherr. Som flaggkapten tjänat gjord kommandörn Stenbeck, en verkligt fin och kunnig man som nål inrörde lite dämpande påsar bland lym- nige och ristare historiske amiralen. Ett idealiskt chefpar att tjänatgöra under. Allt nog vi hade 11 flygplan, Henschel 115 F 2 på flottörer, nätritustadi. Fullständig instrument flygutrustning, för vilken vi nat själv var helt utbildade, utan få behöva det fram. Autostyrning i sidled och signa- drader, som var placerad i sätet han hade var atypisk.

Detta kan
vara
funden:

Ansikten var att han skulle kunna ta hem flygplanet med denne och styrautomaten. Närvarande sätta utbildad flygsignalljus fanns inte. De flesta kom som signalförare från flottan. Radiotelefonen fanns ej, utan all förbindelse skedde med telegrafi genom signalföraren. Dessa var dock mycket oknickliga. Det var även stor brist på kvalificerad teknikerpersonal och många civila, bl. a. från olika Åkersberga företag anställdes i Lönshäss mx 13. Mycket duktigt folk, som sätter på basen på gäst fick bo avskilda i ett särskilt hus, där de kunde hålla sina möten i fred. De var mämlöper till var och en del prästligöra. Ett folk som anströmmade till minnas jag särskilt Albin Åkersberg, som just skulle fylla 58 år. Han blev chef för flygstationen, vilket han sköt med den åren och lite bättre och mindre undan hur det skulle gå att föra befäl över denne äldestignare och erfarna flygare vid sidan av sig utefterad. Högsta bättre kraft då det gällde att klara de svåra fältmässars problem, som uppstod på olika områden, kan jag ej tänka mig. Vi blev mycket gode vänner! — Den här vintern 39-40 gjorde sig snart gällande och vi miste snart området till Lindesängens skygångsplatser på Djurgården, nu igenfullt. Detta var dock repassade i området framför att degen efter blev min hustru upprindl av major, som frågade var jag fara, vilket hon naturligtvis ej gjorde.

Torsten Popp blev sjöofficer 18.10.1926

- 16.4. 1929 tjänstgjorde han vid F 2. Kämmer H. m. g. Göta
1.10 1934 Tillsattes vid F 2.
23.9. 1938 Tjänstgjorde han vid F 2.
1.10. 1938 Tillsattes vid F 2.
1.7. 1939 Tjänstgjorde han vid F 2.
24.7. 1939 Tjänstgjorde han vid F 2.
1.10 1939 Tillsattes vid F 2 Chef 1:a div. torpedflygdiv.